

FEDELI BABELKOFFIE
SINTERKLAASRIJM
6 DECEMBER 2017.

**Zomaar onverwacht een beetje liefde en aandacht
Een attente knipoog of iemand die naar je lacht.
Een belangstellende arm om je schouder, zo troostend en fijn.
In je hart ontspringt direct een warme zonneshijn.**

Fedeli,Aandacht,Liefde,Glimlach,Droom,Hart,Kerstmis,Vrijheid,Vrede,
Licht.

Dit alles gaat in dit gedicht.

Warmte, Mensen, Gezelligheid.

Wat ik voor iedereen wens in deze Tijd.

(Dea)

Liefde bij de Babelkoffie

Liefde is delen

Liefde is bekertje water

Liefde is troost

Liefde is pijn

Liefde is verdriet

Liefde is vreugde

Liefde is geluk

Liefde is t doen

Veel liefs voor jullie allemaal

(Ria)

Lief Fedeli Team,

De Babbelkoffie in De Oude Veiling is voorbij, maar wat leest Sint op de volgende bladzij? Woensdag 6 december, deze week is de Babbelkoffie in de Bibliotheek.

Een leestafel met koffie en thee, aandacht, liefde, een babbel en een lach...een mooi begin van de dag.

Veel succes op jullie nieuwe stek, maar dat komt goed, jullie hebben het hart op de juiste plek.

Volgend jaar komen we graag op de koffie of thee en nemen dan wat lekkers mee.

We wensen jullie een mooi Fedeli jaar en geniet van de momenten met elkaar.

*Warme groeten,
Sint & Piet*

Liefde is waar het in het leven omdraait.
En wat de wereld verfraaid.

Toch nog even binnen wippen
Op de echte verjaardag van de Sint
Bij de altijd leuke Babbelkoffie
Die mensen met elkaar verbindt.

*Men komt op een leeftijd dat je wat gaat vergeten
Dat is wat we allemaal krijgen en wat we allemaal weten.*

Fedeli, Stichting voor verbinding
Is voor mij belangrijk in die zin.
Gezellig met elkaar praten onder het
Genot van een kopje koffie of thee,
Brengt altijd vreugde met zich mee.

*Het hoeft geen sint te zijn of kerstmis,
Om liefde voor elkaar te voelen die echt is.
Stel je hart open, zet aan dat licht,
Inclusief wat woorden en aandacht en je hebt een gedicht.*

Op deze maandagavond nog even een herinnering
Voor een gezellig bijeenkomst met het doel voor verbroedering.
Woensdag 6 december komen we gezellig bij elkaar
De koffie, thee en wat lekkers staan vanaf 11.00 uur klaar.
De vertrouwde Babbelkoffie voor jong en oud
Een bemoedigende glimlach of iemand die je hand vasthoudt.
Bibliotheek Aalsmeer opent daarvoor haar deuren
De reeks creatieve rijmen zullen onze wangen kleuren.
Rijmen met mooie woorden over aandacht liefde en het licht.
Wie raakt nou niet ontroert van zo'n verbindend Sinterklaasgedicht?
Het hart van Sint glimlacht van zoveel creativiteit.
Zijn lieve Pieter ondervinden al zoveel agressiviteit.
Rijm liever over liefde, vrijheid en over betoverende dromen.
Over een vrije en vredige wereld bijvoorbeeld, laat die droom maar snel uitkomen.

