



Lieve vriend(in) van Stichting Fedeli,

Het is wel heel erg lang stil geweest aan het Fedeli front. Hoog tijd om iets van ons te laten horen. In de wereld is zoveel aan de hand. Een wereld vol angst waar eigenlijk niemand wat mee opschiet.

Ook de activiteiten van de Stichting schieten niet op. Vanaf maart jl. staat alles stil. En hoewel het weer geoorloofd is om met grote groepen bij elkaar te komen, is de 1 ½ meter verordening natuurlijk een vreselijk iets. Al het plezier wordt de mens ontnomen.

Deze tekst staat al zolang op de website:

Vriendelijkheid, aandacht en liefde met een lach. Een woordeloze glimlach die deuren opent, muren neerhaalt en gewoonweg toegang verschaft tot het vreugdevolle hart van ieder mens. Als we vreugde tot het middelpunt van ons leven maken, zal die vreugde steeds groter worden en ons hele leven vullen.

Op onze activiteiten word je gezien en gehoord, je vindt (h)erkenning in de verhalen van andere mensen, **een klein beetje aandacht, liefde of een arm om je schouder**, dat kan al erg fijn zijn.

‘Een arm om je schouder,’ je kan er zwaar beboet voor worden. Dat is de krankzinnigheid van deze tijd. De mens heeft altijd de ander nodig en knuffels zijn helend. Daar geloven wij in.

En hoe sterk we ook in de kracht van aandacht geloven, voorlopig blijft de Stichting op non-actief. Daarvoor zijn een aantal redenen.

- Helaas mochten we nog geen nieuwe aanwinst begroeten die de warme hartenclub komt versterken. Al een tijd geleden heeft Debby aangekondigd om het voorzittersstokje over te dragen. Zolang niemand zich aandient, blijft ze op het honk. Maar het enthousiasme ontbreekt om na al die Corona verwickelingen, opnieuw de kar te gaan trekken.
- Helaas zit Claire vanaf april jl. flink in de lappenmand. Ze heeft alle aandacht voor zichzelf nodig en staat de verbinding met de Stichting uiteraard op een time-out.
- Volgens haar eigen zeggen, staat Wilma nog niet sterk genoeg in haar schoenen om het voortouw te nemen. Daarnaast is het natuurlijk veel leuker om dat met iemand anders te doen.
- Feit is wel om definitief de Fedeli deur te sluiten voelt niet goed. Voorlopig blijft de deur op een kier want niemand weet hoe het leven morgen zal zijn. Daarnaast wordt het nooit zo donker of het wordt weer licht. Voorlopig blijft Stichting Fedeli een stille Stichting.

Onderstaande tekst staat ook al zo'n tijd op onze website:

Fedeli gelooft in de kracht van ieder mens die bereid is zijn liefdevolle hart open te zetten en met aandacht en enthousiasme iets wil toevoegen aan zijn eigen leven en dat van zijn medemens. Op onze activiteiten draait alles om **vriendelijkheid, liefde en aandacht** voor elkaar, het belangrijkste voedsel voor ieder **mens om elke crisis te overleven. Liefde is zelfs een briljant virus dat moeiteloos doorwoekert door alle angsten heen en waar iedereen uiteindelijk mee besmet wil worden.**

Wanneer jij door het bezoeken van de Fedeli activiteiten met het liefdesvirus bent besmet, leeft vanuit je hart, vanuit positieve levensverwachtingen, **zet je niet alleen je eigen leven in bloei maar ben je medebouwer van een liefdevolle en vredige wereld, zo simpel is het!**

Hussel de letters van de Fedeli door elkaar en je krijgt het woord 'LIEFDE', het **meest heerlijke besmettelijke virus op aarde!**

Zo simpel is het!

Met een warme Fedeli groet.

Team Fedeli  
Claire, Wilma en Debby

